

ORTAOKUL ve İMAM HATİP LİSESİ

HZ.MUHAMMED'İN (SAV) HAYATI



HZ. MUHAMMED'İN (sav) AHLAKI

1. HZ. MUHAMMED'İN (sav) AHLAK ANLAYIŞI





Ne dersiniz?

**Allahü Teâlâ Kur'an'da
Peygamber Efendimize (s.a.)
hitaben şöyle buyurmuştur:
“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce
bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi,
4. ayet.) Peygamberimizin
doğduğu dönemde hemen her
türlü ahlaksızlığın yaygın
olduğunu biliyoruz.
Buna rağmen, sizce
Peygamberimiz, üstün bir ahlaka
sahip olmayı nasıl başarmıştır?**



“Ey Resulüm! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (21/107)

Yokluk, çeşit çeşit acı ve sıkıntılar yaşadı. Bütün peygamberler gibi çobanlık yaptı. Yaşadığı her şey Allah'ın bilgisi ve gözetimi altında gerçekleşiyordu. Allah onu, dolaylı yollardan yaşattığı tecrübelerle yetiştiriyor, eğitiyor ve geleceğe hazırlıyordu. Allahu Teâlâ bu gerçeği daha sonra indirdiği şu ayetlerle açıkladı:





“Sabahın aydınlığına ve sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da! Senin her sonraki durumun daima öncekinden daha iyi olacak.

Pek yakında Rabbin sana bol nimet verecek de hoşnut kalacaksın. O, seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup da doğru yola ilemedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da muhtaç olmaktan kurtarmadı mı? Öyleyse sakın incitme yetimi! Ve asla azarlama el açıp yardım isteyenini! Ve hep anlat Rabbi'nin sonsuz nimetini.” Duha suresi

Peygamber Efendimizin eğitimini Allahu Teâlâ bizzat üstlenmiştir. Peygamberimiz, **“Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı.”** Suyuti, Camiu's-Sağir, I, sözüyle, eğitiminin Allah tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.

**H. Muhammed (s.a.) kırk yaşına geldiğinde
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” Alak suresi, 1
hitabıyla başlayan ilk emirleriyle Allah Peygamber
Efendimizle doğrudan iletişime geçti.
Bundan sonra Efendimiz yine Allah'ın eğitimi
ve gözetimi altında ondan doğrudan aldığı
Kur'an'daki emirleriyle hayatını sürdürdü.**



1. 1. Peygamber Olmadan Önce

"ŞU TEPENİN ARKASINDA
ÜZERİNİZE GELMEKTE OLAN BİR ORDU VAR DESEM
BANA İNANIRMISINIZ?"



el Emin
SAV

Ne dersiniz?

İslam'dan önce Mekke'de, gelmek üzere olan bir tehlikeyi herkese haber vermek için bir adam Safa Tepesi'ne çıkıp "Baskın var!" diye bağırdı. Peygamberliğinin ilk dönemlerinde Hz. Muhammed (s.a.) bir sabah erkenden Safa Tepesi'ne çıkıp "Baskın var!" diye bağırdı. İnsanlar koşup geldiler. Hz. Muhammed (s.a.) onlara, "Ne dersiniz? Size şu dağın eteğinden birtakım atlıların saldırmak için çıkıp geldiğini haber versem bana inanır mısınız?" dedi. Onlar da hiç tereddütsüz, "Elbette inanırız. Biz senin yalan söylediğine hiç şahit olmadık." diye cevapladılar.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.)

"Ben size şiddetli bir azabın önünde (o azabı size haber veren) bir uyarıcıyım." buyurdular... (Müslim, İman, 355.)

(Hz. Muhammed (s.a.v))



Yukarıdaki örnek olay Peygamberimizin (s.a.) peygamber olmadan önceki ahlakı hakkında nasıl bir fikir veriyor?

Doğup büyüdüğü toplumda her türlü kötülük yaygın olmasına rağmen Peygamber Efendimiz, bu kötülüklerin hepsinden uzak durmuştur. Peygamberliğinden önceki kırk yıllık hayatı boyunca da erdemli bir hayat yaşamıştır.

Hız. Muhammed (sav) verdiği sözü mutlaka yerine getirmiş, anlaşmalarına sadık kalmıştır. Abdullah b. Ebi'l- Hamsâ adındaki bir adamın Peygamberimiz ile yaşadığı tecrübe hayranlık uyandıracak derecededir. Abdullah b. Ebi'l-Hamsa yaşadığı bu tecrübeyi şöyle anlatmıştır:



“Peygamber olarak gönderilmesinden önce Hz. Peygamberle bir alışveriş yapmıştım. Kendisine bir miktar borcum kalmıştı. Bir vakitte buluşarak borcumu kendisine Ödeyeceğime dair söz vermiştim. Ama ben sözümü unuttum. Üç gün sonra aklıma geldi. Hemen kararlaştırdığımız yere vardım. Bir de ne göreyim! O hâlâ beni orada beklemiyor mu? Bana, ‘Delikanlı bana eziyet ettin. Ben buraya üç gündür gelip gidiyorum.’ dedi.” Ebu Davud, Edeb, 82



melid
es-Sâdık RAKİ
O, özü sözü bir olandır.

Peygamberimiz, sahip olduđu güzel ahlakı sayesinde toplumda saygı görmüş, takdirle karşılanmıştır. Daha taze bir genç iken dahi bütün değerleri çürümüş o toplum tarafından, doğruluđu, dürüstlüđu ve güvenilirliđi derhâl fark edilmiştir. Böylelikle kötü lakap takmanın yaygın olduđu o dönemde Peygamber Efendimiz'e "**Muhammed'ül-Emin**" yani "**Güvenilir Muhammed**" lakabını vermişler, isminden daha çok, onu "**el-Emin**" diye çağırmışlardır.
(Müslim, İman, 355)

Hadisi-Serif



Hz. Peygamber her zaman uyumlu, insanlarla iyi geçinen bir insan olmuştur. Zorluk çıkarmak yerine kolaylık göstermeyi, anlayışlı davranmayı tercih etmiştir. Peygamberimizin ticaret ortağı es-Saib'in şu sözleri Allah'ın Elçisi'nin (s.a.) bu özelliklerini anlatması açısından önemlidir:

“Annem babam sana feda olsun. Sen Cahiliye Döneminde benim ortağımdın, hem de ne güzel ortak! Bana ne karşı çıkardın ne de benimle çekişirdin.”

Ebu Davud, Edeb, 17

Hadisi-Serif

Tartışalım

**Peygamberimiz (s.a.),
kötülüklerin yaygın olduğu bir
toplumda dünyaya geldi.
Buna rağmen onun
Peygamberlikten önceki
hayatında da erdemli bir insan
olmayı başarması, benzer
ortamlarda bulunan insanlara
hangi mesajı ya da mesajları
veriyor?**



Muhammed s.a.v.

A wide-angle, high-angle photograph of the Kaaba in Mecca, Saudi Arabia, at night. The Kaaba is the central focus, a large black cube with a white band around its middle. It is surrounded by a massive, dense crowd of pilgrims, many wearing white ihram clothing. The Kaaba is illuminated by bright lights, and the surrounding area is also lit up, showing the architecture of the Grand Mosque of Mecca with its many arches and domes. The overall scene is one of a major religious gathering.

**Peygamberimizin
Kâbe Hakemliği**



Duvarlar yükseltilip çalışma tamamlanmıştı. Şimdi sıra, kutsal olduğuna inanılan Hacer-ül Esved'i (siyah taş) yerine koymaya gelmişti.



Kabilelerden her biri bu taşı yerine koyma şerefine kendine ait olmasını istiyordu. Bu konuda tartışma başladı. Neredeyse kabileler arasında çatışma yaşanacaktı.



İçlerinde biri, Kabe'ye ilk giren kişinin hakem olmasını, o ne derse kararına uyulmasını teklif etti. Bu teklif herkes tarafından kabul edildi. Bir müddet sonra Kabe'nin avlusundan içeri Hz. Muhammed girdi.



İnsanlar onun gelişine çok sevindiler. Hz. Muhammed'e tartışma sebebini anlattılar, o da onlardan büyük bir örtü getirmelerini istedi. Getirilen örtüyü yere serip taşı da ortasına koydu.



Her kabileden bir kiřinin, örtünün ucundan tutup tařı konacađı yere kadar tařımamasını istedi. Söylediđi yapılıncaya siyah tařı örtünün üzerinden alıp yerine kendisi yerleřtirdi.



Onun bu adil ve zekice kararı sayesinde kabileler arasında çıkması muhtemel bir çatışma da önlenmiş oldu.

“2003’ten beri hizmete devam”

*Ek işimiz değil,
Tek işimiz...*

TIKLAYINIZ
DAHA FAZLA
DÖKÜMAN İÇİN

 **DDY** YAYINLARI
İnönü M. Turgutreis C. No:63 İZMİR

 **dindersi.com**
— 2003’den beri —

0 505 979 88 88 - 0 555 153 08 74