

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU

KUR'AN-I KERİM 5



1. ÜNİTE: KUR'AN-I KERİM'İ TANIYALIM

II. KUR'AN'IN MESAJINI ANLIYORUM



“Kıssadan hisse”

deyimi ne anlama gelmektedir.
Bu deyme örnekler verebilir misiniz?



KURA'AN'DA KISSALAR

Kıssa Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve tarihî olaylara kıssa denir.





Sizce geçmişte yaşanmış olayları bilmenin ne faydası vardır? Araştırınız.





Tartışalım

**‘Elbette onların
(geçmiş peygamber ve
milletlerin)
kıssalarında akıl
sahipleri için pek çok
dersler vardır...’
(Yusuf, 111)**



Yukarıdaki âyeti de göz önüne alarak Kur’an’da kıssaların anlatılma amacının ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

Kur'an'da yer alan kıssalar

Peygamber Kıssaları

Hz. İbrahim
Hz. Eyüp
Hz. Yusuf
vb.

Hz. Lokman
Hz. Meryem
vb.

Ashabu'l-Kehf
İsrailoğulları
vb.



Düşünelim Tartışalım

Sizce Allah niçin
peygamber
göndermiştir?



Allah, insanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek amacıyla peygamber göndermiştir.





Düşünelim Tartışalım

Peki ilk peygamber ve
son peygamberin
isimlerini biliyor
musunuz?



İlk peygamber: Hz. Adem
Son peygamber :
Hz. Muhammed'dir.





Düşünelim Tartışalım

**Bu peygamberler
haricinde hangi
peygamberlerin
isimlerini
biliyorsunuz?**



Aşağıdaki âyetten
neler anlıyorsunuz?

Düşünelim
Tartışalım



“Ant olsun ki, senden
önce birçok
peygamber
gönderdik;
sana onların kimini
anlattık, kimini de
anlatmadık...”
(Mü'min suresi, 78.
âyet)





"Elbette onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için ibret vardır. (Bu Kur'an) uydurulacak bir söz değildir; ancak kendilerinden öncekilerin doğrulanması, her şeyin açıklanması ve inananlar için bir kılavuz ve rahmettir." (Yusuf 111)





Düşünelim Tartışalım

Peki peygamberler
haricinde kıssasını
bildiğiniz kişiler var
mı?

Mesela; Hz. Meryem'le
ilgili neler
biliyorsunuz?





Düşünelim Tartışalım

Kur'an-ı Kerim'de
peygamberlerin
dışında bazı kişilerin
kıssaları niçin yer
almış olabilir?



**Kur'an'da kıssalar, insanlara doğru,
güzel ve iyi olanı göstermek ve
kötülüklerden sakındırmak için
aktarılmıştır.**



Bu nedenle konuların daha iyi anlaşılması için yaşanmış olaylar örnek verilmiş ve insanların bu olaylardan ders alması istenmiştir.



Kur'an kıssalarında, geçmişte yaşamış toplulukların ve peygamberlerin karşılaştıkları sıkıntılar anlatılmıştır.



**Peygamberlerin ve iyi insanların
sabır ve gayretle nasıl üstesinden
geldikleri,**



**diğer taraftan Allah'a
inanmayanların ve kötülük
yapanların da nasıl
cezalandırıldıkları anlatılmıştır.**



**Allah inananlara İmran kızı Meryem'i örnek vermiştir.
Çünkü o namusunu korumuş, Rabb'inin kelimelerini
ve kitabı doğrulamış ve gönülden itaat edenlerden
olmuştur.**



Kur'an'da Firavun'un karısı da inananlara örnek olarak verilmiştir. Çünkü o Firavun'un kötü işlerinden, zalimliğinden kendisini kurtarması için Rabb'ine yalvarmıştır.



Allah gemiř mmetlerin bařına gelen felaketleri boř yere haber vermemiřtir.

**zerlerine azap hak olan kavimlerin kıssalarından bizim ıkaracaėımız sonular vardır. Bunun iin de sormamız gereken sorular...
rneėin;**





Düşünelim Tartışalım

- Allah (c.c.) bu kavimlere hangi özelliklerini düzeltmek için peygamber göndermiştir?





Düşünelim Tartışalım

- Bu kavimler hangi
nedenden dolayı
azabı hak
etmişlerdir?





Düşünelim Tartışalım

Öğrendiğiniz bilgilere
göre, Kur'an
kıssalarından
çıkarmamız gereken
sonuçları
söyleyebilir misiniz?



İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.) kissasını öğrenelim:



Yeri ve göğü var eden Allah,
yeryüzünde dağları, denizleri,
akarsuları, bitkileri
ve hayvanları yaratmıştı.

Ve insan...
Allah ilk insan Âdem'i
topraktan yaratmış,
onu diğer varlıklara üstün kılmıştı.



**Allah meleklerine
“Yeryüzünde bir halife
yaratacađım...” demiřti.**

Melekler Allahtan
öğrendikleri bilgiyle,
bu yaratılıřın hikmetini
tam anlayamadıkları için
soru sordular.

**«— Orada bozgunculuk yapacak,
kanlar akıtacak birini mi
yaratacaksın?**

**Oysa biz seni överek yüceltiyor,
seni anıyoruz, dediler.»**



İrade sahibi, Allah katında üstün bir yeri olan insanın yaratılış sebebini anlamakta güçlük çeken meleklerle şöyle cevap verildi:

«—Sizin bilmediğinizi ben bilirim..»

Artık vakit meleklerin acizliklerini itiraf etme vakti idi.

Allah Âdem'e her şeyin ismini öğretti. Sonra onları, yani bu isimlerini karşılığı olan varlıkları meleklerle tanıttı.

«— Eğer sözünüzde samimi iseniz, haydi bu varlıkların isimlerini bana söyleyin, dedi.»



Melekler zayıflıklarını, bu konuda yetersiz olduklarını anlamışlardı.

Boyun büktüler, hatalarını anladılar, vazgeçtiler.

«— Hâşâ! Münezzehsin sen! Biz, senin bize öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmeyiz. Her şeyi bilen, sonsuz ilim ve hikmet sahibi ancak sensin sen...”» dediler.

**Bunun üzerine Allah:
«- Ey Âdem! Şu varlıkların isimlerini, meleklerle söyle!.. dedi.»**



— Ben göklerde ve yerde gaybı, sizin göremediklerinizi bilirim, hem açığa vurduğunuz hem de gizlediğiniz her şeyi bilirim, diye söylememiş miydim, buyurdu. Böylece bütün melekler insanın üstün bir varlık olarak yaratıldığını öğrendi. Ardından bir emir daha duyuldu.

Allah şöyle buyurdu:

“Meleklerle, karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Âdem’e secde edin demiştik. İblis hariç, meleklerin hepsi secde ettiler. İblis emrimize karşı geldi, büyüklük tasladı, inkâr edenlerden oldu.”



İnsanın varlığına ikinci itiraz gelmişti.

Bu, Allah'ın emrine karşı gelmekti.

İtiraz eden; İblis'ti.

İblis; melek değildi.(Kehf suresi, 50. ayet) Ama meleklerin içinde bulunmasına izin verilmişti. İblis, secde emrine uymadı.

Bunun üzerine Allah;

«— Sana emrettiğim hâlde seni secdeden alıkoyan şey nedir, dedi.»

(Bakara suresi, 30-34. ayetler.)

Şeytan:

«— Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm, cevabını verdi.» (A'râf suresi, 12)



Âdem'in çamurdan yaratıldığı doğru idi. Ama şeytana ateşin çamurdan üstün olduğunu kim söylemişti. Gururu onu kör etmişti. Doğruları göremiyordu. Ateşten yaratılan şeytan kendi sonunu hazırlıyordu. İsyanı Allah'a idi. Hemen vazgeçmeliydi, boyun bükmeliydi, Allah'tan af dilemeliydi. Ama olmadı.

Allah şöyle buyurdu:
— **İn oradan! Orada büyükmeye hakkın yok. Bahsettiğim yüce makamı bırakarak hemen çık dışarı, artık sen kovulmuş birisin.**



İsyan ve kibir cezasını bulmuştu. Şeytan, nimet ve rahmetten sonsuza kadar mahrum edilmişti. Şeytan şaşırılmıştı, Âdem'den üstün olduğunu iddia ederken her şeyini kaybetmişti. Meleklerin arasındaki konumunu, içerisinde yaşadığı nimetleri, Allah'ın sevgisini, her şeyini kaybetmişti.

Hayatını kaybetme endişesi sardı kendisini ve yalvardı; «— İnsanları tekrar dirilteceğin güne kadar bana süre ver, dedi.» Allah mahşer gününe kadar değil ama herkesin öleceği «kıyamet gününe kadar şeytana süre tanıdı.» (Hicr suresi, 38. ayet)



Şeytan, insanları kötülöklere yönlendirmeyi istedi. Onlara iyilikleri kötü, kötölükleri güzel göstereceğini, insanları günahlara düşüreceğini söyledi. (A'râf suresi, 17. ayet)

Şeytan kendisine yoldaş arayacaktı. Kendi düştüğü uçuruma başkalarını da düşürecekti.

Ama Allah ona şöyle seslendi:

— Benim gösterdiğim yolda yürüyen ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün, egemenliğin olmayacaktır.

(İsrâ suresi, 65. ayet)



«— Ey Âdem! Sen ve eşin beraberce cennette yaşayın. Orada olanlardan istediğiniz kadar bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa günah işleyerek kendinize zulmetmiş olursunuz.

Ey Âdem! İşte bu şeytan senin ve eşinin apaçık düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa büyük sıkıntıya düşer, mutsuz olursun. Çünkü burada açlık çekmeyecek, çıplak kalmayacaksın. Ve yine burada susuz kalmayacak, güneşin bunaltıcı sıcağından rahatsız olmayacaksın.»

(Tâhâ suresi, 117. ayet.)



Şeytan böylece onları yanıltmıştı.
Âdem ile Havva şeytanın kendilerine
düşman olduğunu unutmuşlardı.

“Şu ağaca yaklaşmayın”, emrini
dikkate almamışlardı. Yasak
meyveden yemişlerdi.

Şeytan onların kendi yolunu
izlemelerini isterdi. Ama onlar
meleklerin yolunu tercih ettiler ve
hemen hatalarını anlayıp Allah’a
yalvardılar:

— **Rabb’imiz! Kendimize yazık ettik.
Bizi bağışlamaz ve bize merhamet
etmezsen biz her şeyini
kaybedenlerden olacağız.
(A’râf suresi, 23. ayet)**



Allah tövbeleri kabul eden ve esirgeyendi. Onları bağışladı. Ancak dünyada halife olması için yaratılan insanın hayatının bu aşaması sona erdi. Hz. Âdem ile Havva işledikleri suçun cezasını çekmeleri için değil, asıl yaratılış amaçlarını yerine getirmeleri için cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildi.

Âdem ile eşi bu emirden sonra yeryüzünde yaşamaya başladılar. Mutlu bir aile hayatları devam ederken Allah'a kendilerine salih bir evlat vermesi için yalvardılar



Allah, ikisine kız ve erkek çocuklar lütfetti. Yeryüzünde insanlar çoğaldı. İlk insan Hz. Âdem, ilk peygamber de oldu. Âdem (a.s.) gittikçe çoğalan neslini Allah'tan aldığı emirlerle eğitmeye, yönetmeye çalışıyordu.

Hayat devam ediyordu ama bir yerlerde şeytan, iki kardeş arasına kin ve düşmanlık tohumlarını ekiyor, yeryüzünde ilk kanın dökülmesine zemin hazırlıyordu.



Kuran-ı Kerim Âdem'in oğulları Habil ve Kabil olayını şöyle anlatır: «— Ey Muhammed! Onlara Âdem'in iki oğlunu anlat. İkisi birer kurban sunmuşlar, birisinin kurbanı kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen: — Yemin olsun ki seni öldüreceğim, deyince; kardeşi: — Allah ancak sakınanların sunduğu kurbanı kabul eder. Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan bile ben seni öldürmek amacıyla elimi kaldırmayacağım. Çünkü ben âlemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım.»
(Maide suresi 27–31. ayetler)



“2003’ten beri hizmete devam”

*Ek işimiz değil,
Tek işimiz...*

TIKLAYINIZ
DAHA FAZLA
DÖKÜMAN İÇİN

 **DDY** YAYINLARI
İnönü M. Turgutreis C. No:63 İZMİR

 **dindersi.com**
— 2003’den beri —

0 505 979 88 88 - 0 555 153 08 74