

Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol

MEVLANA

Sevgin yoksa dost arama.

Sadi Şirazi

Sevgi insanlığın,şiddet hayvanlığın kanundur.

Gandi

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır.

Spinoza

Sevinç ne tuhaftır, daha doğmadan ölüverir.

Shakspeare



Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmişti.

Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir.

Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış.

Corneille

ÖĞRENCİLER ARASI İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRME EKİBİ



SEVGİ

SEVGİ VE SAYGI :

Sevgi aynı duyguda, aynı düşüncede, aynı frekansa, aynı hissiyatlarda, ortak değerlerde, aynı inançda, aynı arayışta bulunma durumudur. böyle durumlarda sevgi vardır, sevilme vardır, sevdirme vardır..Kısacası Aynı AŞKTA birlikte bulunmakla oluşan bir değerdir. SAYGI ise aynı duyguda olunmasa bile, farklı düşüncelerde, farklı duygularda, inanışlarda, arayışta bulunan insanların birbirine göstermesi gereken bir değerdir. Çünkü karşınızdaki insanın da kendine göre değerleri vardır o değerlerde bir emeği bir çalışması vardır. bunları görüp o insana saygı duymak gerekir, o varlığa saygı duymak gerekir. Yani sevgi ortak değerlerde buluşma Saygı farklı değerlerde nezaketli olma durumudur. İnsan herkezi sevmeyebilir, ama karşındakinin bir emeği bir çalışması vardır bunu görmemezlikten gelmemek gerekir... Düşmanını sevmeyebilirsin bu gayet doğaldır ama saygı duymak gerekir. saygı duydum diyede bu benim mücadeleyi bırakmamı gerektirmez. onunla mücadele ederim kendi düşüncelerimi duygularımı ona aktarmak için büyük bir mücadele ederim. Oda bana karşı aynısını yapar. ama ona olan saygıımı kaybedersem ona karşı içimde kin oluşur ve buda bizi insanlıktan çıkarır.. Sevgi ve Saygı insan olabilmenin önemli basamaklarından biridir....

ÖRNEK ŞAHSİYETLER

H.z. Muhammed
Mustafa Kemal Atatürk
Yunus Emre
Mevlana Celaleddin Rumi
Gandi

Ağlatan Ağaç

Afet İnan; "Çankaya köşkünden meclis binasına giderken o günün Ankara'sında bir tek işde ağacı vardı", diye yazıyor. Atatürk, onun önünden geçerken selam verirmiş. Neden böyle yaptığı sorulunca: 'O, yediğim meyvenin, sığındığım gölgenin, soluduğum havanın bir neferi. En az öbür neferler kadar bunun da selama hakkı var.' Bir gün bir de bakıyor, ağaç kesilmiş. Yolu genişletmek için kesmişler. 'Yahu', diyor, 'bana sorsaydınız o ağacı kurtaracak yol bulurdum.' Sonra dayanamıyor, arabaya biniyor, sürücüsüyle arkadaşının önünde, hüngür hüngür ağlıyor.

Yürüyen Köşk

Halkın günümüzde "Yürüyen Köşk" olarak isimlendirdiği köşk Yalova'dadır. Deniz kenarında, 13 Eylül 1929 tarihinde Atatürk'ün yazlık köşklü olarak inşa edilmiştir. Atatürk, 1936 yılında gittiği yazlık köşkün bahçesinde ağacın dalını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır, hemen durdurur ve kesimin nedenini öğrenmek ister. Bahçıvanın gerekçesi ağacın gelişip uzayarak köşkün duvarlarına dayandığıdır. Dallar yapının penceresinden içeriye girmeye başlamıştır. Ağacın dalının kesilmesine razı olmayan Atatürk ağacın dalının kesilmemesini binanın uzaklaştırılmasını emreder. "Ağaç kesilmeyecek, köşk kaydırılacak" der.

Verilen emir üzerine, 8 Ağustos 1936 tarihinde, önce bina çevresindeki toprak, büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturturulur. Bir yaz günü Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Hanım ve Yunus Nadi ile görevlilerin hazır bulunduğu 10 Ağustos 1936 günü bina 4.80 m

kaydırılarak çınardan uzaklaştırılır ve çınarı dalı kesilmekten kurtarılır.

Günümüzde, Atatürk'ün kullandığı son derece mütevazı oda takımları ile çınarın gölgesinde oturmakta ve bina müze olarak kullanılmaktadır.

