

Dünya ve Ahiret Hayatı



Dünya ve ahiret hayatı, birbirinin devamı olan iki hayattır. İnsan, ilk olarak dünyaya gelir. Vakti gelince dünyaya gözlerini yumar ve hemen ardından ahiret hayatı denen sonsuz hayat başlar.

Dünyadaki süremiz dolduğunda ölürüz ama yok olmayız. Ölüm yeni bir başlangıçtır. Yeni başlayacağımız bu hayatın nasıl olacağını belirleyen ve etkileyen şey, bizim bu dünyadayken yapıp ettiklerimizdir. Dünya ahiretin tarlasıdır sözünü böyle anlayabiliriz.



Dünya, ahiret için hazırlık yapma yeridir. Bu nedenle de ahiret hayatını dünya hayatından daha önemli ve değerli görürüz. Bu inancın bir gereği olarak dünya hayatını Allah'ın (c.c.) bize bir bağıışı olarak kabul eder ve onu kötülüklerle kirletmemeye çalışırız.

Bilgi



Allah (c.c.) hepimizi bu dünyada belli bir süre yaşayalım diye göndermiştir. Yaratılmış olan hiçbir varlık sonsuz değildir. Her şeyin bir sınırı ve sonu vardır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzünde bulunan her şey fanidir." (Rahman/ 26)



"Bu dünyada gerçekte insana ait olan üç şey vardır. Bunlar; yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve diğeri de sadaka verip ahiret azığı yaptığı şeylerdir." (Müslim)

"Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol!" (Buhârî)

Hadis

Spot Bilgiler

Dikkat

Ahiret inancı, kişiyi kötülük yapmaktan sakınmaya yöneltmelidir. Çünkü ahiret inancı olan kimse dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine inanmaktadır. Bu duygu, insanların öldükten sonra yok olmayacaklarını ve yeni bir hayata başlayacakları inancını verdiği için ölümün yeni bir başlangıç olduğunu öğretir.

Püf Noktası

Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır. Bu isimlerden bazıları şunlardır: el - yevmü'l - âhir (son gün, âhiret günü), yevmü'l - ba's (diriliş günü), yevmü'l - kıyâme (kıyamet günü), yevmü'd - dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü'l - hisâb (hesap günü), yevmü't - telâk (kavuşma günü), yevmü'l - hasre (hasret ve pişmanlık günü).

Biliyor musunuz?

Dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, Bu dünyada ne ekerseniz ahirette onu biçeceğinizi, Dünyada yapılan amellerin karşılığının ahirette alınacağını ahiretin bir son değil yeni bir yaşamın başlangıcı olduğunu biliyor musunuz?

Tarih boyunca Allah'ın (c.c.) gönderdiği peygamberler, insanlara ahiret için hazırlık yapmalarını öğütlemişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de insanları Allah'ın (c.c.) ayetleriyle uyarılmış ve kıyametin yakın olduğunu, kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gün için hazırlık yapılması gerektiğini haber vermiştir.



Allah'a (c.c.) ve ahiret gününe iman etmeyenler, ölümlerle birlikte hayatın biteceğini ve insanın yok olacağını zannederler. Tarih boyunca ahirete inanmayan bazı kimseler şu soruyu sormuşlardır: 'Çürümüş kemiklerimiz nasıl ve kim tarafından diriltilecek?' Bu şekilde soru sorup ahireti inkâr edenlere Allah (c.c.) şöyle cevap verir: "Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir."



(Yasin/78-79)

Allah (c.c.) dünyadan el etek çekmememiz gerektiğini bizlere haber vermektedir. Hem dünya hem de ahiret hayatını kazanacak şekilde dengeli olmamız istenmektedir. Bu konuda ayette şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın sana verdiğinden (onun yolunda harçayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma..." (Kasas/77)

Bilgi



" Sonra o gün (ahirette) size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz!"

(Tekâsür/8)

Ayet



"Dünya, ahiretin tarlasıdır."

(Keşfü'l Hafa)

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirsiniz."

(Müslim)

Hadis

Not Alalım

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....