

Bir peygamber tanıyorum: Hz. İsmail

Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde adı geçen İsmail çeşitli nitelikleriyle anlatılmaktadır. Annesi Hacer hakkında Kur'an'da bilgi yoktur. İsmail, babası İbrahim'in yaşlılık döneminde ve bir duası neticesinde dünyaya gelmiş çok küçükken babası tarafından Beytülharam'ın bulunduğu yere bırakılmıştır. Adı açıkça zikredilmemekle birlikte belli bir yaşa gelince kurban edilmek istenenin İsmail olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra babası ile beraber hem Kabe'nin temellerini yükseltmiş hem de bu kutsal mekânı temiz tutmakla görevlendirilmiş, peygamber olarak seçilmiştir. Diğer peygamberler gibi ona da vahiy gelmiştir Elyesa, Zülkifl, İdris. Yunus ve Lut gibi peygamberlerle birlikte zikredilen İsmail hidayete erdirilen ve alemlere üstün kılınanlardan Allah'ın rahmetine kabul edilen iyilerden ve sabredenlerden biri olarak gösterilir. İsmail sözünde duran, halkına namaz kılmayı, Zekât vermeyi emreden, rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir resul ve nebidir. Kur'an-ı Kerim'de İsmail'in Mekke'ye gelişi isim verilmeksizin belirtilmektedir. İbrahim'in bir duasında çocuklarından birini kutsal evin (Ka-be) bulunduğu Mekke'ye getirdiği ifade edilir. Diğer bir ayette Kabe'nin inşasında İbrahim ile oğlu İsmail'in birlikte çalıştıkları bildirildiğine göre İbrahim'in Mekke'ye getirdiği oğlu İsmail olmalıdır. Kâbe'nin inşası esnasında Hz. İbrahim ve oğlu İsmail şöyle dua etmişlerdir: "Ey rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et" Diğer taraftan Kur'an'da Hz. İbrahim ile oğlu İsmail sadece Kâbe'nin inşasında veya hac ibadeti çerçevesinde değil başka birçok yerde de bir arada zikredilmiştir. Kur'an'da İsmail uslu çocuk, teslim olan, Namazı ve zekâtı emreden, sabreden, hoşnut olunan, sözüne sadık, resul ve nebi gibi niteliklerle anılmaktadır. Ayrıca dilinin Arapça oluşu ve Araplar'ın nesebinin ona bağlanması Hz. İbrahim'in oğlu ve Hz. Muhammed'in cediti olması, Kabe'nin inşasında İbrahim'le birlikte çalışma sı, kurban edilme hadisesinde babası karşısındaki teslimiyet ve itaati onun yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderilmesi, Resul-i Ekrem'in, "Ben iki kurbanlığın oğluyum" diyerek onunla iftihar etmesi gibi hususlara dayalı olarak müslümanlar İsmail'e özel bir saygı duymuşlardır.

Ayetlerle Hz. İsmail

Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiş-tik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun." **(Bakara/125)**

Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey Rab-bimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. **(Bakara/127)**

Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi. **(Meryem/54)**

Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğün şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bula-caksın" dedi. **(Saffat/102)**

Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!" **(Saffat/103)**

"Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız." **(Saffat/105)**