

## Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

Din duygusu insanın doğasında var olan bir duygudur.

Din, insan hayatında önemli yere sahiptir ve onu insan hayatından çıkarmak mümkün değildir.

### Kavram



Din, insanlık tarihi kadar eski olan ilahi vahiy yoluyla geldiğine inanılan, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurumdur.



Din, hedefine ulaşmak için bazı ilkeler getirmiştir. Bunlar: İnsanın insanla, İnsanın Allah'la, İnsanın evrenle olan ilişkilerini düzenleyen ilkeler koymuştur. Böylece insanın hem maddi (bedeni) hem de manevi (ruhi, zihni ve kalbi) ihtiyaçlarını gidermek istemiştir.

### Biliyor musunuz?



Din, İnsanın diğer insanlarla ilişkisi konusunda yol gösterir. İnsanın zorlama olmadan, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına katkı sağlar. Ailemiz ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizde yol gösteren din, bu ilişkilerimizin sevgi, saygı, kardeşlik, hoşgörü temelleri üzerine kurulmasını öğretir.

Din, insan yaşamını anlamlandırma, şekillendirme, insanın insanca yaşamasına yardımcı olma açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü din, insan yaşamını derinden etkiler ve onun hayatına yön verir. İnsanın yaratılış amacını

# Temel Değerlerimiz

gerçekleştirmesine, onun kendisiyle, toplumla ve yaratıcısı ile barışık olarak yaşamasına, doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirmesine, aklını ve özgür iradesini kullanarak iyi insan olmasına ve yararlı işler yapmasına katkıda bulunur. Toplumda iyilik, güzellik, doğruluk, sevgi, saygı, kardeşlik gibi insanı yücelten değerlerin yerleşmesi ve toplumların sağlıklı gelişimi için din ve dini değerlerin katkısı çok fazladır.



Din ve dini değerler insanların;

Tutum ve davranışlarında ölçülü ve dengeli olmasını sağlar.

Mutlu olmasını hedefler.

Düşünce dünyasını geliştirir ve ayatını anlamlandırır

- ✓ Din, toplumu birleştiren etkenlerin başında gelir
- ✓ Farklı milletten de olsalar aynı dine mensup insanların aralarında sevgi bağı oluşturur ve kültürel açıdan onları birbirlerine yakınlaştırır.
- ✓ Din, bir toplumda bulunan bireyleri ırkına, teninin rengine, sosyal statüsüne bakarak ayırmaz.
- ✓ Din, bireyleri; birleştiren ve bir arada mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayan en kuvvetli bağıdır.



### Ayet



“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

(Nahl/90)

# Temel Değerlerimiz

Din, tarihin başlangıcından itibaren toplumlara yön veren, düzen getiren bir hayat biçimidir. İnsanları yaratan Allah, onların nasıl bir hayatı yaşadıklarında mutlu olacaklarının kurallarını da ortaya koymuştur. İnsanda var olan duyguların doğru bir şekilde düzenlenmesi ve bu duyguların diğer insanlarla iletişimde onları birleştirici özelliklere sahip kılması hep insana öğütlenen dini öğretilerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Din duygusu güçlü olmayan toplumların bir arada mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri veya dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı toplumlarını müdafaa etmeleri; din duygusu güçlü olan toplumlardan daha zayıftır.



## Dikkat

Din, tarihin başlangıcından itibaren toplumlara yön veren, düzen getiren bir hayat biçimidir. İnsanları yaratan Allah, onların nasıl bir hayatı yaşadıklarında mutlu olacaklarına dair kurallarını da ortaya koymuştur.



Din, insanın diğer insanlarla ilişkilerinin iyi olması için; iyilik, doğruluk, yardımlaşma, arabuluculuk yapma, adil olma, kardeşlik, hoşgörü ve bağışlama, sabır, alçak gönüllülük, sözünde durma, insanlara iyi davranma ve güzel söz söyleme gibi söz ve davranışları yapmamızı öğütler. İnsanlar arası ilişkilere zarar veren; cimrilik, iftira, yapılan iyiliği başa kakma, çekiştirme, bozgunculuk, çekememezlik, savurganlık, yalan, insan öldürmek, zina, kumar, içki, önyargılı olmak, rüşvet gibi söz ve davranışlardan kaçınmamızı öğütler.

## Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi



### Kavram



**Ehl-i beyt:** Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ev halkına, aile bireylerine ehl-i beyt denir.



oluştugu görüşündedir.

Ehl-i beyt kavramının içeriği, Müslüman bilgiler arasında tartışma konusu olmuştur. Bazı din bilginleri bu kavramın, Hz. Muhammed'in eşleri ve çocuklarının hepsini kapsadığını söylemişlerdir. Çoğunluk ise ehl-i beytin; yalnızca Peygamberimiz, kızı Hz. Fatma, damadı Hz. Ali ile torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den



## Biliyor musunuz?

Bugün pek çok kimsenin çocuklarına ad olarak koyduğu Muhammed, Mehmet, Mahmut, Ahmet isimlerinin Peygamberimizin isimleridir. Yine Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma isimleri de Ehl-i Beytten olana aile bireylerinin isimleridir.

Kültürümüzde Hz. Peygamberin olduğu gibi onun ehl-i beytinin de her zaman özel ve ayrıcalıklı bir yeri olmuştur. Milletimiz Hz. Muhammed'e duyduğu derin sevgi nedeniyle ehl-i beyte de her zaman sevgi ve saygı beslemiştir. Hz. Peygamberin aile bireylerinin adını çocuklarına sıklıkla koymuştur. Ehl-i beyt sevgisinden dolayı toplumumuzda şu isimlere yaygın olarak rastlanmaktadır;



## Hadis

“Allah’ım! Bunlar benim ehl-i beytimdir. Onları günahlardan temizle.”

(Tirmizi)



Bununla birlikte kültürümüzde ehl-i beyte duyulan derin sevgi ve saygı, Hz. Ali ve ehl-i beyt sevgisini temel alan Alevilik- Bektaşilik düşüncesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak Ehli Beyt ve Hz. Ali sevgisi yalnızca bu iki akıma ait olmayıp her müslüman için önem arz etmektedir.



## Biliyor musunuz?

Ehli beytten olan Hz. Ali, kültürümüzde kahramanlığın, yiğitliğin ve cesaretin simgesi kabul edilmiştir. Onun kahramanlıklarının anlatıldığı hikâyeler toplumumuzda yıllarca beğeniyle okunmuştur.

Ayrıca ehl-i beyt sevgisinin bir ifadesi olarak sonraki yıllarda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunu Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif, Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ise Seyyid denilmiştir. Milletimiz tarafından bu kimselere tarih boyunca derin bir saygı ve hürmet gösterilmiştir.

## Ayet



“...Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”

(Ahzâb/33)

## Okuma Parçası



Allah Teâlâ, müminlere Rasûl'ünün sevilmesini farz kıldığı gibi onun parçası olan ve kendisine inanan yakınlarının da sevilmesini, bu şekilde Peygamber'in (s.a.v) sevindirilmesini istiyor. Bir ayet-i kerime şöyle buyrulmuştur:



“Rasûlüm onlara de ki: Ben bu davetime karşılık olarak sizden bir karşılık ve ücret beklemiyorum; sadece yakınlarıma sevgi göstermenizi istiyorum.” (Şûrâ/23)

İbn Abbas (r.a) naklediyor: Bu ayet-i kerime indiği zaman, bazıları, “Yâ Resûlullah! Sevmemiz vacip olan bu yakınlarınız kimlerdir?” diye sordular; Efendimiz (s.a.v),

“Ali, Fâtima ve onların çocukları Hasan ile Hüseyin” buyurdu.

(Tabarânî)



## Vatanımıza, Milletimize, Bayrağımıza ve Milli Marşımıza Karşı Görev ve Sorumluluklarımız



**Vatan:** Bir milletin üzerinde yaşadığı sınırları belirli toprak parçasına verilen addır.

**Millet:** Aynı topraklar üzerinde yaşayan, birbirlerine ortak ilkelere ve değerlerle bağlı olan insan topluluklarıdır.

- ✓ Vatan ve millet birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
- ✓ Vatanın işgal altında olması, onun üzerinde yaşayan insanlar için en üzücü durumdur.
- ✓ Çünkü işgal altında olmak, millet için dağılma ve yok olma tehlikesidir.

Millet kavramının ifade ettiği anlamı alt kavramlarıyla ilişkisini şekilde gösterebiliriz.



- ✓ Bir milletin bayrağı varlığının ve bağımsızlığının sembolüdür.
- ✓ Bayrak olmadan bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir.
- ✓ Bayrak, milletimizin vatan ve istiklâl uğrunda verdiği büyük mücadeleyi dile getirir. Bayrağımızın değeri en güzel şekilde İstiklâl Marşımızda ifade edilmiştir.

İstiklâl Marşı, sıradan bir marş ve şiir değildir. O, milletimizin varlığı hürriyeti ve istiklâli demektir. Millî marşımızda, milletimizin hayatı, görüşü, düşüncesi ve gücü vardır. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaşmış kahramanlığı, bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi yatmaktadır.

## İstiklal Marşı



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!  
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,  
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

## Şehit ve Gazilerimize Karşı Şükran ve Minnet Borcumuz

Şehitlik ve gazilik, vatanımızın savunulmasında kazanılan iki büyük rütbedir.



### Kavram

**Gazi:** Yurdu ve ulusu koruma uğruna düşmanla savaşıp hayatta kalanlara denir.

**Şehit:** Allah yolunda savaşırken ölenlere denir.

Peygamberimiz, Allah yolunda nöbet beklemenin mükafatını tarif ederken dünya ve içindekilerden daha değerli olduğunu söylemektedir. Şehit ve gazilerimiz bizler için canlarını hiçe sayan kahraman insanlardır.



### Dikkat

Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu güzel vatani, çok zor koşullar altında kazanarak bize bıraktılar. Bizler de onların bıraktığı bu vatani ebediyen sevmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz.

Şehitlik konusunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölümlerini sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler." (Ali İmran/ 169-170)

# Temel Değerlerimiz

Şehitlik ve Gazilik mertebesiyle birlikte Askerlik de hem dinimizce övülen ve yapıldığında bir çok mükafat verileceği vaad edilen bir ibadet, hem de vatanın savunulmasında yapılması zorunlu olan vatani bir görevdir. Vatanın savunulması sırasında canını veren şehitlerimizi minnetle hatırlar, gazilerimize saygı duyarız.

## Ayet



“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Bilakis onlar dirilirler; lakin siz anlayamazsınız”

(Bakara/154)

Şehit olmak demek, bir müslümanın hayatını ortaya koyarak hayatın sahibinin Allah olduğuna ve can verilecekse bu uğurda verilmesi gerektiğine şahitlik etmesi demektir. Kur’an’da şehitler özellikle övülmüş, onlar için ölü ifadesinin kullanılmaması gerektiği söylenmiştir.



## Okuma Parçası



Yüzbaşı Sırrı Bey, asker arasında dolaşırken Hasan'ın başındaki kına Sırrı Bey'in dikkatini çeker. Sırrı Bey baştaki kınayı ilk defa görüyordu. Hasan'a bunun manasının ne olduğunu sorduğunda Hasan utandı, üzüldü ve dedi ki komutanına:

-Komutanım, buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye diye sormadım.

Sırrı Bey:

-Öylese bir mektup yaz da sor bakalım, biz de öğrenmiş olalım.

Hasan:

-Baş üstüne komutanım.

Bir istirahat anında bölük yazıcısı Hasan'ın yanına gelir. Hasan söyler, o yazar. Selam kelamdan sonra Hasan, bulunduğu yerin güzelliğinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanının tatlı dilinden bahsettikten sonra, konuyu kınaya getirir.

– Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu, ben bilemedim. Kınanın bir mânâsı varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim.

Mektubu gönderir. Aradan bir süre sonra mektubun cevabı gelir. Mektupta anası şunları yazmaktadır;

Yavrum, Hasanım, Kınalı Kuzum;

Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy kâtibi okudu, ben ağladım. Kumandanını pek sevmişsin, ne güzel! O senin babanın yarısıdır. Sakın ola yavrum kumandanının emrinden çıkma. Kars'tan, Siirt'ten, Adana'dan, Uşak'tan arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevip iyi geçinmişsiniz. Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar senin dünya ahret hakiki kardeşlerindir. Sakın onları incitme yavrum. Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçların başını kına ile süslerler. Ben de dört kardeşin içerisinde en çok seni sevdiğim için seni vatan, millet ve Allah yolunda kurban olarak seçtim. O yüzden başını kınaladım.

Bu mektubun gelişinden kısa bir süre sonra da Hasan anasının dediği gibi vatan ve millet uğruna Allah yolunda kurban olmuş, şehit düşmüştür.