

Bir Peygamber Tanıyorum : Hz. Süleyman (a.s.)

Hz. Süleyman (a.s.), Hz. Davut'tan sonra gelen peygamberdir. Allah, Hz. Süleyman'a peygamberliğinin yanında farklı özellikler de vermişti. Hz. Süleyman, hayvanların dilinden anlardı. İnsanlara ve cinlere hakimdi. Rüzgâr emrine verilmişti. Kuran'ı Kerim'de kuşlarla ve karıncalarla konuştuğu anlatılan Hz. Süleyman, adaletiyle de meşhurdur. Sebe Melikesi Belkıs'ı Allah'a kulluğa ve kendisinin peygamberliğini kabul etmeye çağırdığı hikâyesi Kuran'da anlatılmaktadır.



Hz. Süleyman (a.s.) Mescid-i Aksayı yaptırmış ve bu mescid hakkında Allah'a dua etmişti. Hz. Süleyman'ın hayatı gibi ölümü de ilgi çekicidir. Kur'an, Hz. Süleyman'ın ölümünün değneğine yaslandığı ve ayakta olduğu bir zamanda gerçekleştiğini anlatır. Hz. Süleyman'ın ölümünün, ancak değneğini kurtların kemirmesi ve değneğin kırılıp da onun yere düşmesinden sonra anlaşıldığı ifade edilir.



Bilgi

Süleyman (a.s.), dünyada kendisine verilen imkânlar bakımından en güçlü hükümdar olmasına rağmen adaletli ve iyi bir insanın nasıl olunacağını örneğini vermiştir.

Mescid-i Aksâ'nın Önemi

Mescid-i Aksâ'nın, dînimizde ulvî bir yeri ve yüksek bir fazîleti bulunmaktadır. Zîrâ o, İslâm'ın ilk kiblesidir. Müslümanlar, hicretin on altıncı ayına kadar Mescid-i Aksâ'ya dönerek namaz kılmışlardır. Diğer taraftan "İsrâ hâdisesi"nin bitiş noktası ve Mîrâc'ın başlangıç noktası da Mescid-i Aksâ olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'la ilgili şöyle bir kıssa yer almaktadır:

"Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar! Yu-



valarınıza girin; aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!" Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey rabbim!" dedi, "Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!" (Neml/17-19)



Hadis

“(Ziyâret maksadıyla) ancak üç mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Harâm, benim şu mescidim ve Mescid-i Aksâ.”

(Buhârî)

Resulullah (sav) buyrudular ki: “Hz. Süleyman Mescid-i Aksa’yı bina ettiği zaman, Allah`tan kendisine üç özellik vermesini istedi:

1. İlahi hükme uygun hüküm verme bu ona verildi.
2. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat
3. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını yalvardı; bu dualar kabul edildi.”

Ayet



“Böylece bu (fetvâyı) Süleymân’a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm ve ilim (hükümdarlık, peygamberlik) verdik...”

(Enbiyâ, 79)

Kıssadan Hisse



Bir gün Süleyman Peygamber (a.s) bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da,

“Bir buğday tanesi yerim” diye cevap verir.

Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman Peygamber (a.s) karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra da bir yıl bekler. Müddeti dolunca şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiş, yarısını da bırakmıştır. Kendi kendine meraklanır. Acaba neden yemedi?

Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s) karıncaya buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar.



Karınca da,

“Daha önce benim yiyeceğimi yüce Allah (c.c) verirdi. Ben de O’na güvenerek bir buğday tanesini tamam olarak yedim. Çünkü O beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek, diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım” diye cevap verdi.