

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Aile Hayatı

Hiz. Hasan (r.a.) ve Hiz. Hüsejin (r.a.)

Peygamberimizin soyu erkek çocukları küçük yaşlarda vefat edince büyüyüp çocuk sahibi olan kızları tarafından çoğalmıştır. Peygamberimizin torunlarından Hiz. Hasan ve Hiz. Hüsejin çocukluklarını O'nun yanında geçirmiş, O'nunla güzel vakitler geçirmişlerdir.



Dikkat

Peygamberimizin ailesine 'Ehl-i Beyt' denir. Anlamı 'ev halkı' demektir. İslam'da Ehl-i Beyt'e saygı göstermek peygamberimize saygı göstermektedir.



Hiz. Hasan ve Hiz. Hüsejin'in anneleri; Peygamberimizin kızı Hiz. Fatıma, babaları ise Hiz. Ali'dir. İki de hicretten sonra Medine'de dünyaya gelmişlerdir.

İslam kültüründe Hiz. Hasan'ın soyundan gelenler "Şerif" Hiz. Hüsejin'in soyundan gelenler ise "Seyyid" olarak isimlendirilir.

Toplumumuzda Hiz. Hasan ve Hiz. Hüsejin'e olan sevgiden dolayı pek çok aile çocuklarına bu isimleri koymaktadır. Öyle ki bazı çocuklara iki isim Hasan Hüsejin şeklinde birlikte konulmaktadır.



Hadis

“Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selâm verdi. Sonra Hasan ve Hüseyin’in Cennet gençlerinin, Hazret-i Fâtıma’nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.”

(Tirmizi)



Okuma Parçası



Peygamberimizin tavsiyelerine uyan Hasan ve Hüseyin kardeşler, namazlarını aksatmadan kırlarmış. Günde beş defa yüce Allah'ın huzurunda durmaktan, büyük zevk duyarlarmış... Bu iki kardeş, aynı zamanda çok sevimli ve kibar çocuklarmış. Onların ne kadar hassas, duygulu ve nazik olduklarını şu olaydan sizler de anlayabilirsiniz. Günlerden bir gün, Hasan ve Hüseyin kardeşler, namaz kılmak için abdest almaya gitmişler. Bu sırada, bir köşede abdest almakta olan yaşlı bir adam görmüşler. Ancak bu yaşlı insan, abdest alırken bazı hatalar yapıyormuş. Hasan kısık sesle kardeşine:

- Şu yaşlı amcaya hatalarını nasıl söylesek acaba? Demiş. Hüseyin: "Ona hatalarını, kalbini kırmadan söylememiz gerek," uyarısında bulunmuş. Nasıl söyleyeceklerini düşünüp dururken, birden Hasan : "Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Ne dersin?" deyip, kardeşinin kulağına bir şeyler fısıldamış. Neler söylediğini merak ediyorsunuz değil mi? Devam edelim öyleyse...

Hasan ve Hüseyin kardeşler, usulca yaşlı adamın yanına yaklaşmışlar. Hasan söze başlamış: "Şey, efendim... Ben ve kardeşim namaz kılmaya yeni başladık. Ancak hangimizin doğru abdest aldığı konusunda anlayamıyoruz. Siz aramızda hakem olun, ben ve kardeşim abdest alalım. Bakalım hangimiz doğru olarak abdest alıyor."

İki kardeş başlamışlar abdest almaya... Bu sırada yaşlı adam da büyük bir dikkatle onları izliyormuş. Sonunda abdestleri tamamlamışlar. Gülümseyerek baktıklarında, yaşlı adamın gözlerinin dolu dolu olduğunu görmüşler. Bir taraftan Hasan ve Hüseyin'i kucaklıyor, bir taraftan da şunları söylüyormuş:

- Sevgili yavrularım ! Aslında ikinizde doğru olarak abdest alıyorsunuz. Hatalı olan bendim. Size ne kadar teşekkür etsem azdır... Yaşlı adam, daha sonra onları alınlarından öperek uğurlamış.

Bu olaydan Hasan ve Hüseyin kardeşler de en az yaşlı adam kadar mutluluk duymuşlar... Çünkü onlar, bir insana, yüzüne vurmadan hatasını göstermenin sevincini yaşıyorlarmış.