

Hız. Muhammed (s.a.v.) ve Aile Hayatı

Bir Dede Olarak Hız. Muhammed (s.a.v.)

Hız. Muhammed (s.a.v.), çocuklarının zor zamanlarında hep yanlarında olmuştur. Bir gün Hız. Muhammed (s.a.v.)'e torunlarından birinin hastalığının ağırlaştığı bildirildi. Kızı Zeynep'in evine gitti. Torununu kucığına aldı. Kısa bir süre sonra torunu kucığında can verince Hız. Peygamberin gözünden yaşlar süzölmeye başladı. Kendisine "Niçin ağlıyorsun?" diye sorulduğunda "Bu gözyaşı, Allah'ın insanların gönüllerine koyduğu bir rahmettir..." dedi.



Hız. Muhammed (s.a.v.) ailesiyle sadece sıkıntılarını değil, sevinçlerini de paylaşmıştır. Torunları Hasan ve Hüseyin dünyaya geldiğinde çok sevinmiş ve ziyafet vermiştir. Ayrıca onlar için sünnet törenleri düzenlemiştir.



Hız. Peygamber (s.a.v.) torunlarını evde bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirirdi. Hatta zaman zaman camide namaz kıldırırken bile çocuklar onun omzunda veya sırtında olurlardı. Bir defasında Hız. Peygamber (s.a.v.) secdeyken

sırtına Hız. Hasan veya Hız. Hüseyin binince, ininceye kadar secdeyi uzatmıştı. Yine başka bir gün Hız. Peygamber (s.a.v.) zekât hurmalarını dağıtırken Hız. Hasan kucığında bulunuyordu. Dağıtma işi bitince onu omzuna almıştı. Hız. Peygamber'in omzunda Hız. Hasan olduğu halde; "Allah'ım, doğrusu ben bunu seviyorum. Onu sen de sev" demiştir.

Biliyor musunuz?

O, doğan çocukların kulaklarına ezan okur, onlara isim verir, önceden kötü isim takılmışsa değiştirir, onlar için akika kurbanı keserdi.

H. Muhammed (s.a.v.) ve Aile Hayatı

H. Muhammed namaz kıldırırken, torunları H. Hasan ve H. Hüseyin de gelip sırtına binerlerdi. H. Peygamber (s.a.v.) secdeden kalkarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bıraktı. Secdeye gidince onlar yine sırtına binerlerdi, bu durum, namaz bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Namaz bitince ise Rasulullah (s.a.v.) onları hiç kızmadan alıp dizlerine otururdu.



Bilgi

Tarihte Peygamberimizin sevgisine mazhar olmuş torunlarının soyundan gelenler için "Seyyid" ve "Şerif" isimleri kullanılmıştır.

H. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarıyla ilişkisinde dikkat çeken bir husus da, onlar arasında ayırım yapmamaya, onlara eşit davranmaya özen göstermesidir. H. Peygamber'in torunları arasında adaletle muamelede bulunduğu



dair şu örnek verilebilir: Bir gün H. Peygamber, H. Fâtıma'yı ziyarete gitmişti. Ziyareti esnasında Hüseyin içecek bir şey istedi. Bunun üzerine H. Peygamber de bir koyun sağmaya yönelmişti. O zaman Hasan yanına gelmiş, ama Rasulullah sağdığını ona vermemişti. Bunun üzerine kızı Fâtıma,

"Hüseyin'i Hasan'dan daha mı çok seviyorsun?" diye sorduğunda H. Peygamber şöyle cevap vermişti: "Hayır, Hüseyin, hasandan önce istemişti!". Şeklinde cevapladı.



Hadis

“Ey Allah'ım! Ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum”

(Buhârî)

H. Muhammed her hususta olduđu gibi, çocuk terbiyesinde de en güzel örnekti. Bütün çocuklarını ve torunlarını hem canı kadar sever hem de bu sevgisini onlara hissettirirdi. Ne var ki, bu sevgisinin kötüye kullanılmasına da asla fırsat vermezdi. Fakat bilmeden yaptıkları hatalar karşısında,



H. Muhammed'in takındığı bir tavır, onlara duyduğu derin sevgiye rağmen, onların kötü bir davranışta bulunmalarını engellerdi. Konuyu açıklaması bakımından şu örneđi verebiliriz;

Hasan veya Hüseyin, henüz yaşları çok küçük olduđu için elini sadaka hurmasına uzatır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hemen harekete geçer ve o hurmayı onun elinden alarak: “Bize sadaka hurması haramdır!” der. Daha o yaştan itibaren, onları harama karşı duyarlı yetiştirme, helal olana yönelmede, terbiyede dengenin güzel örneklerinden biri olmuştur.

Bu ve daha nice örnekler H. Muhammed'in (s.a.v) torunlarına olan sevgisinin, ilgisinin, merhametinin en güzel göstergeleridir.