

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Peygamberimizin soyu erkek çocukları küçük yaşlarda vefat edince büyüüp çocuk sahibi olan kızları tarafından çoğalmıştır. Peygamberimizin torunlarından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin çocukluklarını O'nun yanında geçirmiş, O'nunla güzel vakitler geçirmişlerdir. Büyüdükleri zaman da İslam uğrunda bir çok fedakarlıkta bulunmuş ve Müslümanlara güzel örnek olmuşlardır.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in anneleri; Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma, babaları ise Hz. Ali'dir. İkisi de hicretten sonra Medine'de dünyaya gelmişlerdir. Aralarında sadece bir yaş vardır ve beraber büyümüşler, günlerini birlikte geçirmişlerdir.

İslam kültüründe Hz. Hasan'ın soyundan gelenler "Şerif" Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler ise "Seyyid" olarak isimlendirilir.

Toplumumuzda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e olan sevgiden dolayı pek çok aile çocuklarına bu isimleri koymaktadır. Öyle ki bazı çocuklara iki isim Hasan Hüseyin şeklinde birlikte konulmaktadır.



"Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selâm verdi. Sonra Hasan ve Hüseyin'in Cennet gençlerinin, Hazret-i Fâtıma'nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi." (Tirmizi)

Hadis

Spot Bilgiler

Dikkat

Peygamberimizin ailesine 'Ehl-i Beyt' denir. Anlamı 'ev halkı' demektir. İslam'da Ehl-i Beyt'e saygı göstermek peygamberimize

saygı göstermektir ve her Müslüman onları saygı ve sevgiyle anmalıdır. Peygamberimiz torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i özellikle sevdiğini ve herkesin de onları sevmesini istemiştir.

Püf Noktası

Hz. Peygamber'in aile fertleri için kullanılan bir tabirdir. "Ev halkı" anlamına gelen Ehl-i beyt ifadesi ev sahibiyle onun eşini, çocuklarını, torunları ve yakın akrabalarını kapsamına alır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de peygamberimizin ehl-i beytidir.

Biliyor musunuz?

Peygamberimizin soyunun kızı Fatıma'nın çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den devam ettiğini, Peygamberimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında "Onlar benim cennet reyhanlarımdır" dediğini biliyor muydunuz?



Süt Sırası

Peygamberimiz Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin arasında ayırım yapmazdı;

Peygamberimiz her iki torununu da çok seviyordu. Aralarında bir ayırım gözetmiyordu. Her ikisi de bir şey istediğinde önce kim istediye ona veriyordu. Bir gün yine torunlarını görmek, onları sevmek için gelmişti. Uyuyorlardı. O sırada Hz. Hasan uyandı, süt istedi. Evde bir koyun vardı, fakat sütü çok azdı. Peygamberimiz koyunun yanına gitti, onu sağdı.

Koyun bol süt verdi. Sütü Hz. Hasan'a vermek üzereyken Hz. Hüseyin de uyandı, süt istedi. Peygamberimiz elindeki sütü Hasan'a (r.a.) verdi. Fâtıma validemiz, "Yâ Rasulallah, her hâlde Hasan'ı daha çok seviyorsunuz!" diye sordu. Peygamberimiz, "İkisini de aynı derecede seviyorum; fakat Hasan önce istemişti!" buyurdu. (Üsdü'l-Gâbe, 5: 523)



Yine Üsâme b. Zeyd (r.a.) şöyle der: "Bir gece bir işim için gittiğimde, Hz. Peygamber dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Elbisesinin içinde ne olduğunu sorunca elbisesini açarak Hasan (r.a.) ile Hüseyin (r.a.)'i gösterdi ve şöyle buyurdu: "Bunlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları! Ey Allah'ım ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum." (Buhâri)

Hadis



Not Alalım

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....