

Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı

Amentü Duası Arapça Okunuşu

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَآلْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَابْعَثْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقًّا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Amentü Duası Türkçe Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihî, ve kütübihî ve rusühî ve'l yevmi'l-âhîri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Hakkun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü.

Amentü Duası Anlamı

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhîret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

Amentü duasına İslam'ın iman esasları da denir. Bu dua içinde altı iman esası anlatılmaktadır. Bu esaslar şunlardır:

- 1. Allah'a iman:** Allah'ın bir ve benzersiz olduğuna, her şeyin sahibi ve en güçlü olduğuna inanmaktır.
- 2. Meleklerine iman:** Meleklerin Allah'ın elçileri ve görevlendirdiği varlıklar olduğuna, Kur'an'da anlatıldığı özelliklere sahip bulduklarına inanmaktır.
- 3. Kitaplarına iman:** Hz. Adem'den bu yana Allah'ın insanlara vahiy gönderdiğine, önceki gönderilen ilahi kitap ve sahifelerin son halkasının Kur'an olduğuna ve onun kıyamete kadar geçerli olacağına inanmaktır.

Spot Bilgiler

Dikkat

Peygamberimiz inanç esaslarına inanmış bir müslümanın tarifini şu şekilde yapmıştır: "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez.

Kim kardeşinin yardımında bulunursa Allah da (c.c) ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da (c.c) onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da (c.c) kıyamet gününde onun ayıplarını örter." (Buhârî)

Püf Noktası

İman etmek sadece dil ile söyleyip kalp ile doğru l a m a k anlamına gelmez. Bunlarla beraber imanın hayatta etki

etmesi de gerekir. Mü'min olan kimse eli ve dili ile başkalarına zarar vermeyen, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen kimsedir.

Biliyor musunuz?

Peygamberimizin "La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." (Buhari) dediğini biliyor musunuz?

4. Peygamberlerine iman: Allah'ın her dönemde insanlara elçiler gönderdiğine ve onların sonuncusunun Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğuna inanmaktır.

5. Ahiret gününe: Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna iman: Ahiret ve kıyametin mutlaka gerçekleşeceğine, insanın ölünce yok olmadığına ve dünya yaşamının hesabını vereceğine inanmaktır.

6. Kadere: Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman: Kaderin Allah'ın hükümranlılığı altında olduğuna, Allah'ın evrenin işleyişi için kurallar koyduğuna ve bu kurallara kimsenin müdahale edemeyeceğine inanmaktır.

Amentü duasında anlatılan iman esaslarına inmayan kimse müslüman olamaz. Bu esasların tümüne birden ve Allah'ın dilediği şekilde inanmak gerekir. Bu duanın sonunda ise Kelime-i Şehadet bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de iman esaslarının topluca bulunduğu bazı ayetler şunlardır:

- "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman

ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." **(Bakara/285)**

- "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur." **(Nisa/136)**

- "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklerle, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir." **(Bakara/177)**



Not Alalım

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....