



ÖZET

1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Önümüzde duran masanın bir usta tarafından imal edildiğini aklımızla kavradığımız gibi içerisinde yaşadığımız kâinat ve içerisinde en ince ayrıntısına kadar hesap edilip nizam ve intizam içerisinde devam eden olaylarında tesadüfen olamayacağı bir gerçekliktir. İşte kâinatı yoktan yaratıp bu düzeni sağlayan ve yoktan var eden Yüce Allah'tır (c.c.).

Evrendeki tüm canlılarda bir mükemmellik ve uyum vardır. Örneğin insan, bedeni bu mükemmelliğin en güzel örneğidir. Bu mükemmellik tesadüfi değildir, bütün kâinatı yaratan Allah'ın (c.c.) kudreti ile.

İnsan doğuştan Allah'a inanma duygusu ile yaratılmıştır. Bu duygu sayesinde insan akli ile kendi vücudundaki mükemmeliyet başta olmak üzere evrendeki sayısız delillerle Allah'ın varlığı ve birliği inancına ulaşır.

Bizleri ve içerisindeki nimetlerle beraber bu evreni yoktan var eden Yüce Allah (c.c.) bir ve tektir. Evrendeki nizam ve intizamın varlığı ve hiç şaşmadan devam etmesi ancak bunları yaratanın bir olması ile gerçekleşir. Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı bu düzenin devam etmesi mümkün olmaz birtakım karışıklıklar meydana gelirdi. Yüce Allah (c.c.) bu hususu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade eder: "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu..." (Enbiya suresi, 22. ayet.)

Nasıl ki gördüğümüz her eserde onu yapan birisinin olması gerektiğini kavırıyorsak, göklerin, yerin, bitkilerin, hayvanların özetle bütün evrenin de bir yaratıcısının olduğuna inanırız. Bu husus kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: "Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı..." (Teğabun suresi, 3. ayet.)

2. Allah (c.c.) Yaradandır

Bir hikâye kitabı okuduğumuzda bu güzel hikâyeleri kimin yazdığını merak ederiz, aynı şekilde güzel bir resim tablosu gördüğümüzde ressamının kim olduğunu merak ederiz. Hikâye ve resim örneğinde olduğu gibi bu sefer dikkatimizi içerisinde yaşadığımız dünyaya çevirdiğimizde, Güneş'in, Ay'ın, yıldızların, denizlerin, dağların, bitkilerin, hayvanların ve insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz.

ÖZET

Bütün bu sorular üzerinde düşündüğümüzde evrendeki her şeyin bir yaratıcısının olduğu inancına ulaşırız. İşte o yaratıcı Allah'tır(c.c.) Allah'ın (c.c.) her şeyi yarattığını Kur'an-ı Kerim bizlere şöyle anlatır: "Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur (Zümer suresi, 62. ayet) Yine Kur'an-ı Kerim'de: "O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir..." (Bakara suresi, 29. ayet.) ile her şeyin Allah (c.c.) tarafından yaratıldığı belirtilir. "O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır." (A'lâ suresi, 2-3. ayetler.) ile de Allah'ın yaratmasının yanında her şeye şekil verdiği ve düzene koyduğu anlatılmaktadır.

3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir

Rahman; bu dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Rahman, Allah'ın (c.c.) güzel isimlerindedir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: "De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisi ile çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur..." (İsrâ suresi, 110. ayet.)

Allah (c.c.) Rahman isminin bir gereği olarak yarattığı tüm kullarına merhamet eder ve onları rızıklandırır.

Rahim ise ahirette sadece mümin kullarına şefkat edecek olan anlamında Allah'ın (c.c.) esmailhüsnasından (güzel isimlerinden) biridir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Rahman ve Rahim isimleri şu şekilde geçmektedir: "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. " (Haşr Suresi, 22. ayet)

Allah'ın bizlere hem bu dünyada hem de ahirette nimet vererek ihsan etmesi bize Allah'a karşı kulluk borçlarımıza daha dikkat etmemizi hatırlatır. Sayısız nimetler karşılığında bizden istenilenleri severek ve isteyerek yerine getirmemizi gerektirmektedir. Bu sayede insan Allah'ın (c.c.) rızasına ve emirlerine uygun bir yaşantıya sahip olur.

4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Allah (c.c.) her şeyi gören, işiten ve bilendir. Allah'a (c.c.) hiçbir şey gizli kalmaz çünkü O yaratıcıdır ve yarattıklarından haberdardır. "...Şüphesiz Allah, göklerin ve

ÖZET

yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.” (Hucurat suresi, 12. ayet.) O kalplerden geçenleri dahi bilir. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer: “Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.” (Mülk suresi, 13. ayet.)

Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğünü, işittiğini bilmek, buna inanmak biz inananların sözlerimizde, davranışlarımızda daha çok dikkatli ve ölçülü olmamızı gerektirir çünkü bizim her hâlimizi gören, her söylediğimizi duyan ve her şeyimizi bilen Allah’a (c.c.) iman bizleri iyi, güzel ve yararlı işler yapmaya yöneltir. Kötülüklerden sakındırır, bizlere sorumluluk bilinci aşılar. Bu inançta olan bir kişi Allah’a (c.c.) insanlara ve diğer canlılara karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret eder. Başta ailesi olmak üzere arkadaşlarını, vatanını, milletini ve bütün insanları sever, onlara karşı daha çok şefkatli ve merhametli olur.

Yüce Rabbimiz her an bizimledir. O her dua ettiğimizde bizi iştir ve duamıza cevap verir. O bizim her hâlimizi görür ve her hâlimizi bilir. Bu hâl ise bizim davranışlarımıza, sözlerimize dikkat ederek iyi bir insan ve Müslüman olmamızı sağlar.

5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Evreni ve içerisinde yaşayan canlı-cansız tüm varlıkları yaratan Allah’tır (c.c.). İçerisinde yaşadığımız evrenin büyüklüğünü düşündüğümüzde Allah’ın (c.c.) gücünü daha iyi anlarız. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) gücü şu şekilde anlatılır: “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın gücü her şeye yeter.” (Al-i İmran suresi, 189. ayet.)

Allah’ın (c.c.) gücünün üstünde başka bir güç yoktur. Bize zor gelen bir şey O’na çok kolaydır. Yasin suresinde bu gerçek şöyle ifade edilmiştir: “Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet.)

6. Allah (c c.) İle İrtibat: Dua

Dua, sözlük anlamı olarak, çağırma, yalvarma, ibadet vb. anlamlarına gelir. Terim anlamı ise; insanın, Allah’ın gücü ve kudreti karşısında kendi zayıflığını kavrayıp O’na yalvarması, şükretmesi, O’nu övmesi ve Allah’la her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla iletişim kurmasıdır.

Dua, insanın Rabbi ile iletişim kurmasıdır. İçini ve derdini Rabbine dökmesidir.

ÖZET

İnsan dua ederek iç âlemini her şeyini bilen Rabb'ine açar. İnsan dua ederek kendisinin acziyetini, güçsüzlüğünü Rabb'ine arz eder. O'nun sonsuz rahmet ve merhametine sığınır. Dua ederek O'ndan yardım ister. Dinimizde duaya büyük önem verilmektedir. Dua Rabb'imizle iletişim aracımızdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendisine dua etmemizi istemektedir. Samimiyetle, halis niyetlerle yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini haber vermektedir. Örneğin: **“Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.”** (Bakara suresi, 186. ayet.) ile samimiyetle yapılan duaların karşılık bulacağını müjdelemektedir.

Yine sevgili Peygamber Efendimiz de dua ile ilgili olarak: **“Dua ibadetin özüdür.”** (Tirmizi, Deavât, 1.), yine başka bir hadis-i şeriflerinde **“Allah (c.c.) katında, dualardan daha kıymetli bir ibadet yoktur.”** (İbn Mâce, Dua, 1.)

Peygamber Efendilerimizden Dua Örnekleri

Hz. Âdem (a.s.) bağışlanması için Yüce Rabbimize şöyle yalvarmıştır: **“Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”** (A'râf suresi, 23. ayet.)

Hz. Eyyüp de (a.s.) Yüce Rabbimize şu şekilde dua etmiştir: **“Eyyüb'u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.”** (Enbiya suresi, 83. ayet.)

Hz. Yunus da (a.s.) balığın karnında iken, içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmak için şöyle dua etmiştir: **“...Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum...”** (Enbiya suresi, 87. ayet.)

Peygamber Efendimiz de Hz. Ali Efendimize hitaben: **“Ya Ali, her ne zaman bir darlığa ve sıkıntıya düşersen, bir bela ve musibete uğrarsan şöyle dua et buyurarak: “La Havle Vela Kuvvete İlla Billahî'l Aliyyil Azim (Güç ve kuvvet Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımı ile elde edilir.)”** duasını tarif etmiştir.

Yüce dinimizin duaya verdiği önem sayesinde kültürümüzde de dua çeşitliliği çoktur. Günlük konuşmalarımızda bu dua çeşitleriyle çok karşılaşırız. Örneğin

ÖZET

herhangi bir işe başlarken **“Bismillahirrahmanirrahim”** diyerek başlarız, yemeğe başlarken yine besmele ile başlar ve yemek duası yaparak bitiririz. Eğer yemek duasını henüz öğrenmemiş isek **“Elhamdülillah”** diyerek Allah’a hamd ederek, verdiği nimetlere şükrederek yemek sofrasından kalkarız. Babamızı işe uğurlarken, **“Allah’a emanet ol.”**, **“Yolun açık olsun.”**, **“Hayırlı kazançlar.”**, **“Hayırlı işler.”**, deriz. Annemiz de bizi okula uğurlarken, **“Allah zihin açıklığı versin.”** diyerek uğurlar. Bir hasta ziyaretine gittiğimizde **“Allah şifa versin, geçmiş olsun.”**, zor durumda kalmış bir kimseye de **“Allah yardımcın olsun.”** diyerek dua ederiz.

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Hz. İbrahim (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra adı en çok anılan peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim (a.s.), Hz. İshak (a.s.) ve Hz. İsmail’in (a.s.) babasıdır. Kur’an-ı Kerim’de “İbrahim” isimli bir sure yer almaktadır. Sevgili Peygamberimizin (sav.) soyu Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanmaktadır.

Kendisine peygamberlik verilen Hz. İbrahim (a.s.) Allah’ın (c.c.) emri ile herkesi imana çağırıldı. İnsanlara çok açık bir tebliğde bulunmayı, putların manasız ve aciz olduklarını onlara tapmanın sapıklık olduğunu onlara açıkça göstermek istedi. Kavminin bir bayram için başka bir yerde toplanmalarını fırsat bilerek yetmiş kadar putun olduğu yere girerek elindeki balta ile bütün putları kırıp paramparça etti. Sadece en iri putu kırmayıp elindeki baltayı onun boynuna asarak oradan uzaklaştı. Kavmi putların başına geleni görünce bunu İbrahim’den başkası yapmış olamaz diyerek onu sorguya çektiler: “Ey İbrahim! Putlarımızı sen mi kırdın?” diye sorunca, Hz. İbrahim (a.s.): Bu işi olsa olsa; ‘ben varken bu küçük putlara niçin tapıyorlar!’ diyen şu büyük put yapmıştır, diyerek “Siz ona sorunuz.” deyince, putperestler; “Putlar konuşmaz ki” dediler. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.); “O hâlde daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, size hiçbir faydası olmayan bu putlara ilah diyerek niçin tapıyorsunuz? Hâlâ akıllanmayacak mısınız? Size ve bu tapıtığınız putlara yazıklar olsun!” dedi.

Bu olay üzerine Nemrut, Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşe attırdı. Yüce Rabbimiz ateşe, **“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.” (Enbiya suresi, 69. ayet.)** diye emretti. Bu emir üzerine ateş, Hz. İbrahim’i (a.s.) yakmadı ve ateşin içi yemyeşil bir bahçe oluverdi.

ÖZET**8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı**

İhlâs kelimesi sözlük anlamı olarak; samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakârlık ve ikiyüzlülükten uzak olma demektir.

İhlâs suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. Mekke Dönemi'nde indirilen bir suredir. Dört ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerindedir.

Okunuşu	Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîm	Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1. Kul hüvallâhü ehad.	1. De ki: O, Allah'tır, bir tektir.
2. Allâhü's Samed.	2. Allah Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
3. Lem yelid ve lem yûled.	3. O'ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.)
4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.	4. Hiçbir şey O'na denk ve benzer de değildir.

1. ÜNİTE

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

5. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi 22. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisini çıkarabiliriz?

- A) Evrende tesadüflere de yer vardır.
B) Evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. (c.c.)
C) Allah’tan (c.c.) başka ilah yoktur.
D) Evren de bir gün son bulacaktır.

6. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

- A) Evrende bir düzen ve intizam vardır.
B) Evrendeki bu düzeni sağlayan Allah’tır. (c.c.)
C) Evrende bir karmaşa vardır.
D) Evrendeki bu düzen Allah’ın (c.c.) varlığının işaretidir.

7. “..Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enfâl suresi, 75. ayet.)

Bu ayette Yüce Allah’ın (c.c.) hangi sıfatlarından bahsetmektedir?

- A) Semi - Basar
B) Semi - Vahdaniyet
C) Semi - İlim
D) İradet - Kudret

HAYAT BOYU ÖĞRENME

8. “Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet.)

Bu ayetle Yüce Allah’ın (c.c.) sıfatlarından aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilebilir?

- A) Hayat
B) Kudret
C) Basar
D) Vahdaniyet

1. ÜNİTE

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

9. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, bugün Şanlıurfa sınırları içerisinde Nemrut tarafından ateşe atılıp Allah'ın (c.c.) onun için ateşe serin olması emri ile ateşin yakmadığı peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hz. Musa (a.s.)
- B) Hz. İbrahim (a.s.)
- C) Hz. Yunus (a.s.)
- D) Hz. Eyyüp (a.s.)

HAYAT BOYU ÖĞRENME

10. Kâinattaki hiçbir varlığın tesadüfen, kendiliğinden meydana gelemeyeceği fikri bizi aşağıdaki yargılardan hangisine götürür?

- A) İnsanın çok akıllı bir varlık olduğuna,
- B) İnsanda akıl nimetinin de olduğuna,
- C) Bütün varlıkları yoktan meydana getiren bir yaratıcının olduğuna,
- D) İnsanın sınırsız güç sahibi olmadığına,

1. ÜNİTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

D

B

C

C

C

B

B

C

DOĞRU SAYISI

YANLIŞ SAYISI